

is er leven na de dood

Een ding staat vast:
WE GAAN ALLEMAAL DOOD

de overledene en zijn laatste wil

- In onze cultuur is de “laatste wil” van een overledene ‘heilig’.
- Vaak beschrijven mensen tot in de kleinste details wat er dient te gebeuren met alles wat ze nalaten: ‘de nalatenschap’
- Zelden staat men er echt bij stil hoe hun dierbaren willen ‘na-bestaan’.

De nabestaande en zijn wens

- De 'laatste wil' van een overledene stemt niet altijd overeen met de wens van hen die achterblijven.
- Twee korte verhaaltjes van het grote ongemak wanneer er geen 'laatste wil' is en wanneer er met de wens omtrent het 'nabestaan' geen rekening werd gehouden.

‘rouwen’ is een werkwoord

- Hoe goed je je best ook doet, hoe hard je ook aan je rouw werkt, hoe moe, afgemat en uitgeput bent:
 - De leegte wordt nooit gevuld
 - De knop die je zou kunnen omzetten, bestaat niet
 - Niemand die vertellen kan hoe jij het kunt doen
 - Ieder mens rouwt zijn eigen rouw